

Malala Yousafzai mottagar Nobels fredspris den 10 december**Samtidigt utkommer****MALALA – ORDEN ÄR HENNES VAPEN**

En saklig, osentimental skildring för barn (och vuxna), med vackra illustrationer i pappercollage.

Av Karen Leggett Abouraya
Illustrerad av L.C. Wheatley

Översatt av Ulla Forsén efter
Malala Yousafzai – Warrior with Words.
Förlaget Hjulet. 40 s. Kr. 128,00



Den här boken berättar den sanna och inspirerande historien om Malala Yousafzai, den modiga pakistanska flickan som kräver att också flickor ska få gå i skolan – trots talibanernas motstånd och mordförsöket på henne.

Endast nio månader efter att en taliban sköt Malala i huvudet, stod hon i FN – dagen efter hennes 16-årsdag – och talade till 500 ungdomsledare från hela världen.

Malala är ett mirakel i rosa. Hon kämpar med ord. Hon vill att varje flicka och pojke ska stå upp och tala för de miljontals barn i världen som inte får gå i skolan:

”Låt oss ta upp våra böcker och pennor. Ett barn, en lärare, en penna och en bok kan förändra världen.”

Historien om Malala – mottagare av Nobels fredspris 2014 – är mer än en berättelse om en modig och frispråkig flicka. Den är ett vittnesbörd om att utbildning kan förändra livet för flickor och pojkar runt om i världen.

Karen Leggett Abouraya har studerat internationella relationer vid Brown University. Under många år var hon journalist på ABC Radio i Washington D.C. Här började hon ägna sig åt barnlitteratur, bl.a. som recensent. Hon har intervjuat författare och skrivit recensioner till olika medier, bl.a. New York Times, och jobbar fortfarande som journalist i ämnen som utbildning och miljö.

L.C. Wheatley har en master i bl.a. konsthistoria. Hon har med sina utsökta pappersklipp illustrerat över 40 böcker, de flesta med kulturella och miljömässiga ämnen – många av dem från andra länder och kulturer.

Jag skickar gärna ett exemplar av boken.

Bästa hälsningar,
Vagn Plenge